

## Husn al-khouloq – Den finaste personligheten

Källa: Amro Khaled <http://www.amrkhaled.net/>

Översättning till svenska: Syster Soona

Khouloq = moral, personlighet, karaktär, egenskap.

Dagens föreläsning baseras på titeln till Amro Khaleds serie:

**"så länge de själva ändrar sitt sinnelag"**

Vad kan vi ändra på idag i våra sinnelag?

Idag ska vi prata om Den finaste Personligheten, hur bör en muslimsk karaktär vara? Hur kan jag påverka så att min personlighet blir till en framstående person?

Visste ni att många konvertiter säger nästan med en lättnad "al-hamdulillah att jag blev muslim innan jag åkte till ett muslimskt land annars hade jag aldrig blivit muslim med tanke på hur de beter sig". Andra säger "jag kan inte bo i ett muslimskt land med den outhärdliga moralen många bär på" ... osv.  
Det gör verkligen ont att få höra denna bittra sanning!

För en civilisations överlevnad så erfordras 3 "måsten":

- ✓ Kapital
- ✓ Andlighet
- ✓ Framstående personer

Det är endast islam som kan förena och behålla dessa tre egenskaper, ingen annan civilisation eller samfund har kunna göra detta. Romerska tiden, fariseerna, faraos tid föll snabbt p.g.a. att de inte kunde sammanviga dessa tre punkter. Det var därför islam förblev stadigt i 1400 år!

En ummah förblir levande så länge ädla karaktärer kvarstår. Goda moraler är det viktigaste inom islam och det är den främsta orsaken till Profeten Mohammads (salla Allahu aleyhi wa sallam) uppenbarelser.

Profeten Mohammad (salla Allahu aleyhi wa sallam) har sagt:

**"Indeed I have been sent to perfect noble manners."**

**"Jag kom bara för att fullborda människornas goda uppförande"**  
(sahih muslim)

Nu kanske du undrar: "men vadå byggde hela budskapet på att fullända den mänskliga karaktären, hur kan det komma sig"? Jag trodde att huvudmålet med förkunnelsen som sändes till vår Profet gick ut på att lära känna Allâh (Subhanaho Wa Ta'ala) och komma Honom närmare?(!)

Ja, det stämmer meningen med budskapet är att lära känna Allâh (Subhanaho Wa Ta'ala). Men då måste jag fråga dig; hur ska du lära känna den Allsmäktige? Genom att lära dig Hans Namn och Hans karaktär. Men vilka är Hans namn?

Den Tålmodige, Den Långmodige, Den Givmilde, Den Frikostige, Den Älskande, är några av Allâhs namn. Vad har dessa Namn för samband med min kännedom till Allâh?

Du förväntas anamma dessa egenskaper för att därefter kunna komma närmare Allah och för att sedan förkunna dig hans budskap.

Ett mycket konkret exempel: Ett av Allahs 99 namn är Den Uppskattande. Den som inte kan visa sin tacksamhet inför sina medmänniskor kan inte heller visa sin tacksamhet inför Allâh (Subhanaho Wa Ta'ala).

Men så undrar du kanske: "Men jag som trodde att den främsta avsikten med budskapet var att tillbe Allâh?"

"Absolut!", svara jag. Låt oss gå igenom islams 5 grundpelare, efter "Det finns ingen Gud utom Gud och profeten Mohammad är Hans sändebud":

1) Bön; Om du studerar bönen ingående så lär du upptäcka att hela bönen bygger på nobla särdrag. Vi säger Wa aqim al-salaat, inna al-salaat tanhahoum anni al-fahshaa wa al-munkar = ung. *gör dig redo för salaar, ty as-salaat hindrar dom från synder och otro.*

2)

Profeten säger:

**"Den som hjälper änkor och fattiga får belöningar liksom en som kämpar (i krig) för Allahs skull." Och Profeten sade: " Jag betraktar honom som en som är stående i bön på natten utan vila, och som fastar utan att bryta sin fasta."**

**(Bukhari & Muslim)**

Men vad har bönen med änkor att göra? Den som inte förbarmar sig över änkan, den föräldralöse, den fattige har gjort bönen i onödan, ty den räknas inte. Missförstå mig inte, du ska inte upphöra med bönen, nej! Det jag vill komma till är: när du inte förbarmar dig över de behövande så får du inte den sanna belöning, ditt hjärta var inte med i bönen...

3) Fastan;

Profeten Mohammad (salla Allahu aleyhi wa sallam) sade:

**"När någon av er fastar, så skall han varken svära, gräla eller höja sin röst. Och om någon förolämpar eller bråkar med dig, skall du säga: Jag fastar! Jag fastar!"**

**(hadith Bukhari & Muslim 1248)**

De lärda har länge förbryllats över varför man ska säga detta 2 gånger, men de kom fram till att första gången är avsedd för att intala dig själv – att påminna dig själv om se upp! Svära inte! Svär inte! Låt inte tungan gå lös!

Andra gången är avsedd för att påminna förödmjukaren att jag fastar faktiskt! Du talar om för denne att "tyvärr kan jag inte svara dig för att idag är de goda uppförandes dag."

4) Zakat; Lyssna vad Allâh säger oss i Koranen:

Tag då emot något av dem som offergåva [Muhammad]; så renar du dem [från synd] och hjälper dem att växa [i rättfärdighet]. Och be för dem – dina böner ger dem trygghet och tröst; Gud hör allt, vet allt.

**(surat al-tawbah: ayah 103)\***

Vad betyder "... hjälper dem att växa i rättfärdighet"? Jo att du förädlar deras egenskaper.

Sadaqa är ett enormt område;  
Profeten Muhammad (salla Allahu aleyhi wa sallam) lär oss att:  
**"Ett leende inför din broder är en god gärning".**

Sadaqaa är att du visar vägen för en som gått vilse!  
Sadaqaa är att du håller i den blindes arm och hjälper honom över gatan!  
Sadaqaa är att du ler åt någon!

**Profeten Muhammad (salla Allahu aleyhi wa sallam) sade:**  
**"En fullkomlig troende är den som är bäst i sitt uppförande, och den bästa av er är den som behandlar sin hustru på det bästa sättet."**  
**(Tirmidhi 283)**

Alltså att du behandlar din fru med respekt och omtanke är en av de nobla egenskaperna.

Profeten Muhammad (salla Allahu aleyhi wa sallam) sade:  
**"Troende är inte den som blir mätt medan hans granne är hungrig".**  
**(Al-Hakim, Bukhari, Tabarani)**

5) Hajj; Allah (Subhanaho Wa Ta'ala) säger i Koranen:  
Vallfärden [skall fullgöras under] de kända månaderna. Den som då beger sig i väg skall så länge vallfärden varar avhålla sig från intim samvaro med kvinnor, **grovt tal samt trätor och tvister**. Gud vet det goda ni gör.  
För med er det som ni kan ha behov av, men den bästa vägskosten är gudsfruktan. Och frukta Gud, ni som har förstånd!  
**(surat al-baqarah: ayah 197)\***

Al-hajj är ett hård test för ditt uppförande; under 10 dagar får du inte svära åt någon, inte göra någon illa, etc. Du skall inte ta illa upp eller bry dig överhuvudtaget över en örfil eller spark du får. Ty Profeten säger:  
**"Den som gör Vallfärden (hajj) till Makkah för Allahs skull, och under tiden inte har umgänge med en kvinna, inte gör några överträdelser, inte baktalar och eller bråkar, den återvänder som en nyfödd."**  
**(Bukhari & Muslim)**

Vi kan alltså dra slutsatsen av att bön, fasta, zakat och hajj omsluter ett gott uppförande.

Ett annat exempel är när Profeten Moses skulle bege sig till farao. Allâh (Subhanaho Wa Ta'ala) säger:  
"Gå till Farao – han har drivit sitt övermod för långt -  
**(surat an-nazi'at: ayah 17)\***

och säg [till honom]: 'Vill du bli renad [från synd]?  
**(surat an-nazi'at: ayah 18)\***

Vill du att jag visar dig vem din Herre är – så att du kan frukta Honom?"  
**(surat an-nazi'at: ayah 19)\***

Farao tillfrågades alltså först om han ville lära sig god uppförande och därefter om gudsdyrkan!

---

Ett annat exempel är hur Ja'far bin abi-talib (RA) förklara islam inför habashas konung. Föreställ dig att habashas konung ber dig beskriva islam, inte kan du hålla på då att predika i 2 timmar, du måste kortfatta dig!

Lyssna och lär vad Ja'far sade:

*"Vi var ett samfund som tillbad statyer, den starke hade total kontroll över den fattige, vi behandlade varandra illa, vi klippte familjebanden, vi sålde kvinnan, vi begravde människor levandes..."*

*Men så sände Allâh oss ett sändebud, där vi känner hans härkomst, hans personlighet, hans lojalitet, hans pålitlighet. Profeten uppmanade oss att säga sanningen, vara ärliga, visa omsorg för familjen..."*

Ja'far förstod islam helt korrekt, det var därför han började med att beskriva den arabiska hedningen och därefter presenterade en del av Profetens nobla karaktärer och att budskapet baseras på goda moraler. Notera att Ja'far aldrig nämnde ordet gudsdyrkan.

Varför nämner jag allt detta? Jag nämner detta för att vår ummah är splittrat. Av märkliga skäl kan vi inte sammanföra gott uppförande med gudsdyrkan! Det har nästan blivit en omöjlighet! Vi är varken eller; man är djupt troende, gör qiyam al-layl, läser Koranen mycket men söker du efter hans goda egenskaper så finner du inget. Hon är jättemån om sin slöja men hon saknar den nobla karaktären. Vår ummah har drabbats av en personlighetsklyvning! Detta är ytterst allvarligt! Dagens ummah består nuförtiden av 2 personligheter där båda är ren tabu och får inte förekomma alls i vår ummah:

- 
- Den ena är djupt troende men saknar goda egenskaper.
  - Den andra är inte troende dock bär på fint uppförande.

---

Dessa 2 personligheter förvillar muslimer, den skapar "fitna";

**Han** gör qiyam al-layl ,gråter vid bönerna, är alltid i första leden vid bönen, **hon** har perfekt slöja o.s.v.

Du blir överväldigad. *Men* sedan när du vill umgås med denne – i handel, i jobbet – så upptäcker du att hennes/hans mörka sida är en motbudande karaktär och tänker kanske "aldrig i livet att jag vill bli troende".

Den andra typen av fel personlighet förvillar både muslimer och icke-muslimer; **Han** attraherar dig med sina charmerande och goda moraler men lär du känna personen ännu mer så lär du upptäcka att denne varken ber, fastar eller gör något alls för Allâh. Du tänker då "jo men jag kan uppföra mig acceptabelt utan gudsdyrkan".

---

## **Båda är absolut oacceptabla!**

Vadå, kan du inte bära på goda egenskaper och ha en djup gudsdyrkan? Är det verkligen så svårt? Kan inte din karaktär baseras på dessa två?(!)

Varför denna missuppfattning om att islam är bara gudsdyrkan? Ni ser ju själva att gudsdyrkan och noble karaktär går hand i hand.

**- Du som är djupt troende, förbättra dina egenskaper så att de är lika med vad islam lärt oss!**

**- Du som bär på goda moraler, fördjupa dig i gudsdyrkan!**

Föreställ dig vad som skulle hända med vår ummah om alla bättrade på sig själva? Människor skulle inte förödmjuka varandra, de skulle inte bråka om bagateller mitt på trottoaren, inga stölder skulle förekomma, ärlighet skulle vara en vardaglighet.

Islam spreds i Asien utan den minsta droppe blod, islam spreds med handelsmän som bar på nobla egenskaper. Deras avsikt var ju egentligen bara att importera och exportera varor. Men de som bodde i asien överväldigades av den otroliga fina karaktären handelsmännen bar på och frågade då dem: "var har ni lärt er allt detta och var har ni erhållit dessa moraler"?

Naturligtvis från Islam och därför spred sig islam så enormt snabbt på denna kontinent.

Visste ni att iman – tro - och moraler går hand i hand? Många koranverser och hadither bevisar detta. De bevisar att din svaga iman beror på dina dåliga egenskaper.

---

Profeten sade:

**"Vid Allâh! Han är inte troende! Han är inte troende! Han är inte troende!**

**De frågade: - Vem är det som inte är troende?**

**Allahs budbärare sade: Han som låter sina grannar leva i osäkerhet för sitt oredliga beteende."**

**(Bukhari & Muslim)**

Vem kan Profeten ha menat? Salla Allahu aleyhi wa sallam kan ha menat:

- grannen som hänger tvätt och låter tvätten trilla över på grannens tvätt.
- grannen som grillar kött och lagar god mat och är medveten om att matdoften når sin granne men ändå snålar med att bjuda honom på mat.
- grannen som har stereon på högsta volym vilket stör grannarna och är orsaken till att grannområdet inte kan sova p.g.a. all störande.
- grannen som kastar all skräp på sin grannes tomt.

Dessa var bara några exempel över vilka Profeten kan ha menat.

Profeten säger även:

**"Blygsel är av tro, och tron är i paradiset. Dåligt uppförande är av hjärtlöshet och hjärtlösheten är ett led till helveteselden."**

**(Tirmidhi)**

---

**”Vet ni vem som är insolvent (pank)?**

**De sade: insolvent (pank) är den som inte har pengar eller möbler.**

**Profeten sade: Insolvens i min nation är den som kommer på Domedagen med bön, fasta och allmosor. Men han uttalade falska anklagelser mot andra och förstörde andras välstånd. Han utgjöt andras blod och slog andra.**

**Då skall Allâh ta och fördela hans belöningar bland dem som plågades av hans hand, och om hans belöningar tar slut innan han betalat för vad han var ansvarig för, då tas det av andras synder och läggs på honom tills han kastas i helveteselden.”**

**(Muslim)**

Tänk på hur du betar dig, bättra på dig genom att förbättra dina egenskaper.

Vi kan likna den sanne muslimen, hela ummahn vid ett träd. Den vattnas med kärlek till Allah, den får sin näring från gudsdyrkan, och dess knoppar är karaktären. Detta är ju utseendet utåt!

Vi alla fungerar som ringklockor, vi alla fungerar som vägledare med våra goda egenskaper. Detta är den starkaste da’wa!

Hör hur Allâh talar om för oss att iman och housn al-khouloq går hand i hand. Har ni någonsin funderat över vilka är *de troende* Allâh (Subhanaho Wa Ta’ala) egentligen beskriver i Koranen? Är det de som tillber Allah?

Tänk om, läs surat al-mu’minun noggrant och lägg märke ordningen av ayah: Den första ayahn är handlar om gudsdyrkan, den andra ayahn handlar om moral, tredje ayahn om gudsdyrkan;

DET SKALL gå de troende väl i händer;  
**(surat al-mu’minun: ayah 1)\***

de som ber med ödmjukt sinne,  
**(surat al-mu’minun: ayah 2)\***

**- ayah berör gudsdyrkan**

som drar sig undan när de hör lättsinnigt tal,  
**(surat al-mu’minun: ayah 3)\***

**- ayah berör moraler**

som gör en insats för hjälpen till de behövande,  
**(surat al-mu’minun: ayah 4)\***

**- ayah berör gudsdyrkan**

som håller sina begär i styr  
**(surat al-mu’minun: ayah 5)\***

---

## - ayah berör moraler

... Det unika med denna sura är att varannan ayah berör gudsdyrkan och varannan ayah berör moraler.

Detta tyder på den starka sammanhållningen av moraler med gudsdyrkan.

Profeten sade:

**"Det som väger tungt i vågskålen hos en troende tjänare på Domedagen är bra uppförande, och Allâh avskyr den som är otillbörlig och elak."**  
(Tirmidhi)

Profeten säger även:

**"Bäst av människorna är den som lever länge och vars handlingar är goda."**  
(Tirmidhi)

Alltså, du som pratar illa om dina föräldrar och kallar dem för fula ord, tänk på att detta är vad Allah avskyr mest, Han kommer att avsky dig p.g.a. detta!

- Vill du komma Profeten nära, vara hans granne i Paradiset? Bättra då på dina moraler.

- Vill du ha en fulländad imaan? Bättra då på dina moraler.

Allâh tycker mest om dem med goda egenskaper, tänk på det! Så låt oss lära oss sabr, ödmjukhet och ärlighet.

Profeten brukade be:

*"Allahoumma välsigna mig med ädla egenskaper, ty det är bara Du som kan välsigna mig med detta och avlägsna de dåliga egenskaperna ifrån mig, ty det är endast Du som kan göra detta."*

Profeten har även lärt oss en dua'a vi bör säga när vi ser oss själva i spegeln:

*"Åh Gud såsom Du fulländade min skapelse så förbättra mina egenskaper."*

Denna dua'a är för att påminna oss själva om att det inte är det yttre som är viktigast, nej det är det inre som spelar den större rollen, så koncentrera dig på ditt uppförande!

Låt oss komma överens om att var och en av oss hjälper varandra till att bli bättre innerst! Låt oss komma överens om att fr.o.m. idag ska jag bli en bättre människa!

---

\* Koranverserna är tagna från Koranens budskap, i svensk tolkning av Mohammed Knut Bernström.