

Al deen nasiha

Källa: Amro Khaled <http://www.amrkhaled.net/>
 Översättning till svenska: Syster Soona
 Redigering: Syster Faiza

Rubriken på dagens föreläsning är vad Profeten Mohammad (salla Allahu aleyhi wa sallam) har sagt: "*ad-Deenul Nasiha*" – "**Religionen Islam är att vägleda varandra**".

Islam är att du råder dina bröder och systrar; Ser du att något behöver åtgärdas så ska Du vägleda alla och i allt.

Jag ska utveckla det:

Vad innebär *Nasiha*? Och varför ska man råda någon? Jo, en vilja och önskan till godhet för den som ska vägledas. Detta är ett måste och Ummahn!

Nu undrar du säkert; "Vadå måste och Ummah? Vad har ummah med det här att göra? Jag vägleder ju en?"

Föreställ dig att du hjälper en och jag hjälper en annan och en tredje person hjälper den tredje, vad händer då? Jo hela Ummahn vaknar till liv p.g.a. att de blivit vägleda.

Vad är vitsen med att vägleda? Status? *An-Nasiha* "steriliserar" Ummah, då förblir samhället bekheir - i gott tillstånd, så att samhället inte bryts ned, samhället förblir i ständig rörelse. *Nasiha* är ett sätt att uppfostra vår ummah:

Allah (SWT) säger i den Heliga Koranen:

NI UTGÖR det bästa samfund som fått uppstå [bland och] för människorna: ni anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och ni tror på Gud. Om efterföljarna av äldre tiders uppenbarelser hade trott [på denna], skulle det helt visst ha varit bäst för dem. Fastän det finns bland dem de som tror, har de flesta av dem förhärdat sig i trots och olydnad. (Surat al 'imran: ayah 110)*

Många av oss ger inte *nasiha* – vill inte hjälpa– p.g.a.:

"När jag rådde en gjorde han bara narr av mig",
 "Jag rådde en, men det var jag som råkade illa ut",
 "Vid ett annat försök var den en som sa, vad har du med det att göra?",
 "Jag rådde min chef, men som blev..." o.s.v.

Nej, det ska inte vara så. Ska vi ändra på detta? Vill du att det inte ska vara så?
 Fortsätt att ge råd!

Vad är vitsen med *nasiha*? Vad säger religionen och Profeten Mohammad om detta? Om ni bara visste vilken belöning man kan erhålla från Allah (SWT) för just *nasiha*! Lyssna på denna *hadith*:

De tre första som kommer in till Paradiset är följande:

- 1. Shaheed, [Martyr]**
 - 2. Afif mota'afif, = [En med blygsamhet och blygsamhet är Iman då]**
 - 3. Den som tillber Allah, tillbad på rätt sätt och rådde folk.**
- (Fritt översatt)

Ser ni! Den som råder folk kommer först in till paradiset.
Tänk inte att nej, mina råd hjälper inte, de kommer aldrig lyssna på mig...
Tro mig, dina råd kommer någon vart men det kan tid.

Lyssna på följande:

En sahabi ville revetera till Islam och Profeten Mohammad (salla Allahu aleyhi wa sallam) svarar honom:

"På ett villkor."

"Vad?" Frågar *as-Sahabi*.

Profeten svarar:

"Du skall ge nasiha till varje muslim."

(Fritt översatt, från *sahih Bukhari*)

As-Sahabi säger efter detta:

"I Allahs namn, där det inte finns ingen annan än Gud, jag ska råda er tills jag dör!"

Hör på nästa hadith:

Profeten Mohammad (salla Allahu aleyhi wa sallam) säger:

"Slaven som råder sin husbonde får två belöningar."

(Fritt översatt, från *sahih Bukhari*)

Föreställ er att Profeten Mohammad (salla Allahu aleyhi wa sallam) uppmuntrar t.o.m. den troende tjänaren att råda sin husbonde!

Vad innebär detta?

Jo, att vi alla ansvariga för varandra, alla ska råda alla!

Men observera rådgivning inom Islam!

Ser ni ett fel i ett sjukhus, tala om det för sjukhusledningen. Ser ni ett fel i företaget tala om det. Ser ni fel i myndigheten, tala om det... o.s.v.
Vägled din familj, dina vänner, dina grannar, dina nära, ja alla!

För att Allah (SWT) ska ändra egenskaperna hos en ummah så måste varje individ ändra sig själv. Koranen säger detta klart och tydligt:

Gud gör nämligen ingen ändring i de välgärningar som Han har visat ett folk, så länge de inte [själva] ändrar sitt sinnelag. Gud hör allt, vet allt. (surat al-anfal: ayah 53)*

Hör på Omar bin al-khattabs skarpa ord:

"Det finns inget gott i en ummah om den inte består av rådgivare, och det finns inget gott i en ummah som inte accepterar en nasiha (ett råd)!"

Vem ska vi vägleda då? Det finns en jättefin hadith om detta:

"Religionen (deen) är råd, uppriktighet (nasiha)."*De frågade till vem ya Allahs sändebud.***Han (Profeten Mohammad) sa; "Till Allah, hans bok, hans sändebud, till ledarna för muslimerna och deras folk, allmänheten".***(Fritt översatt från sahih muslim)*

Men vad innebär "för Allah"? Hur råder man folk för Allah?

Jo att råda en, är samma sak som att du själv blir rådd av Allahs budskap.

Då tillber du Allah ännu mer, du lyssnar mer på Allahs budskap, du följer de gränser Allah har lagt ut, du lämnar synderna.

Men nästa då; "för Hans profet"? Jo att du själv blir rådd av Profetens budskap, att du lyssnar med hela ditt hjärta och din själ till Profeten, respekterar honom, följer hans sunnah, segrar honom.

Och vem mer? "För Hans Bok?" Du blir själv rådd med det som står i Koranen. Att du lär dig Koranen, förstår det som står i Koranen, lär ut det till andra, hänvisar folk med hjälp av Koranen o.s.v.

Och den sista? För hela Ummah? Vägled myndigheterna, ministrarna i regeringen, hela samhället.

Känner ni den mäktiga innebörden i denna hadith!?

Du som säger att du är djupt troende, men råder inte. Du skyller på att medmänniskorna är av ond karaktär, det är ingen idé o.s.v.

Tänk på "al-deen" [religionen] **är** nasiha".

Du som inte accepterar rådgivning hör vad Allah, Den Allsmäktige säger dig:

Och när någon uppmanar honom att frukta Allah, , driver hans högmod honom ut i ytterligare synd. Helvetet är gott nog för honom – detta eländiga vilorum!

(Surat Al-Baqarah: ayah 206)*

Men vissa villkor måste uppfyllas för att du ska kunna råda, ge nasiha:

1. Du måste vara 100 % säker på att det du säger är 100 % sant.
2. Du vägleder för Allah, inte för att "showa" [skryta/visa upp dig/dra till dig uppmärksamhet], visa de runt omkring dig att du är så himla kunnig eller att du bättre än alla andra. Tänk på avsikten med din nasiha, fundera noga över dina niya med vägledningen!
3. Du skall råda i hemlighet; Sprid inte runt ett rykte om att "det var jag som rådde honom". Du får inte trycka ned en broder/syster med din nasiha!
4. Ge dina råd med vänlighet och tolerans. Hör på denna otroliga fina berättelse som handlar om khalifen Haroun ar-Rashid:

En av medborgarna skulle vägleda sin khalif, Haroun ar-Rashid men (medborgarens) sätt att ge sina råd på var mycket oartigt; "du är fel, du gör fel i detta, detta är helt fel" o.s.v.

Lyssna nu vad Haroun al-rashid svarar honom:

"Broder är du bättre än [Profeten] Moses?"

"Nej, naturligtvis inte", svarade medborgaren.

"Är jag värre än Farao?"

"Nej, åh nej", svarade medborgaren.

Haroun ar-Rashid sade då:

Jamen, du är inte bättre än Moses och jag är inte värre än farao, ändock sa Allah till Moses;

Säg till Farao:

***Men tala till honom i försonliga ordalag; kanske förmås han då till eftertanke eller grips av fruktan.
(Surat ta ha: ayah 44)****

Detta är nasiha. Detta är Islam. Ska ni ge råd gör det med omtanke, inte med upplopp.

En annan berättelse om Haroun ar-Rashid var när han gick förbi en fåraherde som då fick syn på honom och lade märke till ett fel. Fåraherden sade till honom:

"Ya imam, jag har två alternativ. Jag råder dig men skulle ändå frukta dig. Eller så tiger jag och råder dig inte, men då skulle jag förbli orolig över dig. Dock min ängslan för din skull är mäktigare än min fruktan inför dig, just för att jag respekterar/tycker om er.

Tänk er att en fåraherde sade detta till khalifen!

Det var därför al-ummah på den tiden stod stadigt på sina ben.

Så tänk på hur du uttrycker dig och välj dina ord med omsorg! Kom ihåg att vi inte är änglar, vi är inte felfria. Så attackera inte en broder/syster så fort hon gör ett fel; tillgiv henne första gången och ignorera andra gången, dock tredje gången kan du råda brodern/systemen. Kom ihåg att även du gör fel!

Så låt oss råda varandra med respekt och aktning!

* Koranverserna är tagna från Koranens budskap, i svensk tolkning av Mohammed Knut Bernström.