

Fastställ ditt mål med livet

Källa: Amro Khaled <http://www.amrkhaled.net/>

Översättning till svenska: Syster Soona

Låt oss än en gång läsa Allåhs ord:

Gud gör nämligen ingen ändring i de välgärningar som Han har visat ett folk, så länge de inte [själva] ändrar sitt sinnelag. Gud hör allt, vet allt.

(surat al-anfal: ayah 53)*

- Vilken egenskap kan vi ändra på idag?

Denna föreläsning vänder sig främst till ungdomarna men ändå till hela den muslimska ummah.

Då undrar jag vidare:

- HAR DU ETT MÅL I DETTA LIVET?

- Vilket är ditt mål med livet?

Kommer du att svara på denna fråga direkt, utan som helst tvekan?

...eller kommer du att klia på huvudet och få en rejäl tankeställare?

...eller kommer du att svara vadsomhelst bara för att svara?

Låt oss vara ärliga mot varandra?

- Varför lever du?

- Vilka är dina mål med livet?

- Vad är meningen med livet?

- > Hade du haft ett mål så hade du tagit livet på allvar!
- > Hade du haft ett mål så hade du utfört ditt arbete, studier med rättrådighet!
- > Hade du haft ett mål så hade du "ätit upp kunskapen" och kämpat för att bli något!
- > Hade du haft ett mål så hade du varit mån om och utvecklat dina kompetenser!
- > Hade du haft ett mål så hade du utnyttjat varenda sekund i ditt liv!
- > Hade du haft ett mål så hade du försökt komma närmare Allåh (SWT)!
- > Hade du haft ett mål så hade du undvikit alla synder!

Är det inte patetiskt att tusentals människor dör utan att riktigt veta vad deras mål med livet egentligen är?

Tror du verkligen att vi har kommit till detta liv bara för att äta, gifta oss, få barn och sedan bara dö?(!)

Jag blir alltid lika chockad när jag hör hur ungdomar under sina ljusaste år fortfarande inte fastställt sina mål med livet!

Vad hindrar dig från detta? Det är bara att ta fram papper och penna, för att sedan skriva ned "Mitt mål med livet är..."

* Mitt mål är att bli den bästa väg- och vatten ingenjör i den islamiska världen i syfte för att bygga upp den.

* Mitt mål är att skapa en sportklubb med seminarier om islam i syfte till att få mina bröder och systrar komma närmare Allåh.

* Mitt mål är att bli den bästa läkaren för att ta hand om min ummah.

Sätt upp lappen på din dörr för att varje dag påminnas om dina mål!

- Vad vill du egentligen åstadkomma med ditt liv?

Jag ska berätta en kort historia om en man vars liv var tomt, helt meningslöst:

"När han var liten så var han aldrig så förtjust i skolan, det var snarare hans föräldrar som tvingade honom till skolan och till att utföra sina studier. Han pluggade aldrig utom då hans föräldrar sa till honom att göra det. Så han pluggade och fuskade, "lappade ihop" lagom poäng till gymnasiet.

Från gymnasiet lyckades han skrapa ihop poäng tillräckligt för att komma in till vilken linje som helst till vilket universitet som helst. Så han valde alltså inte detta universitet just för att han tycker om den eller att han har intresse för just den linjen.

Han pluggade sina fyra år, tog sin examen där han fick höra att de som tagit examen inom den linjen och erhållit ett visst antal poäng får bara jobba inom ett visst yrke/företag. Så han ansökte om att jobba på det företaget, ty de var ju de enda som skulle anställa honom med tanke på den examen han hade. Egentligen var det inte hans intresse för företaget som fick honom att söka dit, det var mera ett tvunget för att inget annat företag skulle acceptera hans betyg.

Så han började jobba, han fick sin lön och vill nu gifta sig. När vi frågar honom varför han vill gifta sig så svarar han att alla andra gör ju så. Ok, men vem vill du gifta dig med då? Någon du känner eller så? Nja, bara hon ser bra ut, är sjsyst och så...

Så han gifte sig med "vemsomhelst" och dem fick naturligtvis barn. Nu började han jobba mer intensivt för att säkra sina barns framtid. Sedan dog mannen...Och sagan var slut."

Visst var den patetisk? Punkten jag ville komma till med denna berättelse är hur många lever ett sådant liv? Frågan jag ställer är hur många lever i enligt med denna berättelse? Vad var egentligen målet med studierna, giftermålet? Fanns det några mål/motiv överhuvudtaget?

< Varför jobbar du?

< Varför ska du gifta dig?

< Varför pluggar du?

Ett liv utan mål är tomt, lönlöst, deprimerande, värdelöst... det går inte att leva så!

Det som skär mig mest i hjärtat är hur ungdomar pluggar på de bästa högskolorna, får de bästa stipendierna för att plugga på de bästa universiteten utomlands men de ser inget mål med livet framför sig! De har inga som helst mål med sina ambitiösa studier!

Det skär mig i hjärtat när jag fåra höra hur 7-åringar i Amerika undervisas och där barnen själva får fastställa sina mål i livet. Då tänkte jag på våra ungdomar i den islamiska världen...

- Vilka är dina begåvningar?

- Vilka är dina intressen?

- Varför utnyttjas de inte?!

Förlåt för att jag säger detta men den som lever utan mål i detta liv, den som lever bara för att äta, dricka o gifta sig är inte en människa! Hon/han är en nolla!

För att ett nystartat företag ska lyckas så måste det ha fastställt sitt mål/affärsidé – ändock har inte vi än fastställt konkreta mål för våra liv.

Jag ska berätta kort om företaget Sony, varför de har lyckats:

När företaget Sony etablerades för ca 30 år sen så fastställdes detta mål för företaget: "Den Japanska produktionen ska vara nummer ett på världsmarknaden."

Det berättas hur denna affärsidé följdes slaviskt och var mallen för alla möten. Så fort någon föreslog ett projekt så brukade ordföranden snegla på väggen, ty där hängde en tavla med företagets affärsidé nedskrivet. Tyckte ordförande att projektet överensstämde med företagets mål så fick projektet tummen upp.

Ett företag utan en konkret affärsidé kommer att utan tvekan gå i konkurs -> **vad ska vi säga om alla de muslimer som än går runt med diffusa mål och vissa har inte något mål alls!**

Än en gång, låt oss läsa Allâhs budskap:

Gud gör nämligen ingen ändring i de välgärningar som Han har visat ett folk, så länge de

inte [själva] ändrar sitt sinnelag. Gud hör allt, vet allt.
(surat al-anfal: ayah 53)*

Jag anser att de 4 viktigaste föreläsningarna från denna serie är just:

1. Tiden är livet
2. Kunskap
3. Göromål
4. Och denna -> Fastställ ditt mål med livet

Nu undrar du säkert: Men tauba då? Den djupa gudsydkan? Vart tog dessa vägen?

Mitt svar: Ja dessa är helt klart grundläggande, men tyvärr så har många bröder och systrar misstolkat Islam helt. Så fort man blir djupt praktiserande så koncentrerar man sig så djupt på gudsydkan – vilket är helt korrekt – att man glömmer bort att du och jag är en del av den stora ummah. Ummahn kommer aldrig att kunna stå på sina egna ben så länge egot har tagit över, och så länge vi inte lägger energi på de 4 ovannämnda faktorerna.

Du kan inte mena allvar att du på din 40-års dag fortfarande inte vet vad du vill av detta liv och att du fortfarande vänder kappan efter vinden. Du måste ha klart för dig:

- **VAD VILL JAG EGENTLIGEN AV DETTA LIV?**
- **VAD VILL JAG EGENTLIGEN ÅSTADKOMMA?**
- **VAD VILL JAG EGENTLIGEN BLI?**

Lås in dig själv på ditt rum och skriv ned dina mål. Snälla, detta är superviktigt!

Jag ska ge hjälpa dig på tråden:

För att kunna svara på frågan **Vad är meningen med mitt liv?** Så måste du svara på primär-frågan: **Varför har jag skapats?**

Oj, om ni visste vilken förvirring denna fråga har skapat för världens filosofer och vetenskapsmän, dock endast ISLAM har kunnat svara på frågan!

1) Låt oss ta Aflaton som exempel; Han tänkte och funderade och analyserade tills han kom fram till ett svar, men ett helt felaktigt svar. Han slutsats var att "Gud skapade universum men sedan glömde Han bort den. Det är därför människor blir ovänner osv..."

Då svarar Koranen honom:

... Och din Herre glömmer ingenting –

2) Sedan försöker sig Marx på ett svar till varför människan skapades. Han tänkte och han funderade och han analyserade och hans slutsats – den likaså helt åt skogen – var "Gud ville ha skoj och leka så han skapade människan för att ha kul..."

Då svarar Koranen honom:

Trodde ni att Vi skapade er för nöjes skull och att ni inte skulle föras tillbaka till Oss?

UPPHÖJD över allt är Gud, Konungen, den yttersta Sanningen! Det finns ingen gudom utom Han, Herren till allmaktens, nådens och barmhärtighetens tron.

Vi har många förvirrade medbröder och systrar som inte vet varför de skapades och vad de har att göra i denna värld – **Koranen ger dem svaret, ett mycket enkelt och rakt svar:**

**Jag har skapat de osynliga väsendena och människorna enbart för att de skall [känna Mig och] dyrka Mig.
(surat adh-dhariyat: ayah 56)***

Det innersta syftet med skapelsen av varelser med förnuft är alltså att de skall komma till insikt om Guds existens och att de på denna grund skall vilja forma sitt liv efter vad de uppskattar vara Hans vilja och plan; det är dessa båda faktorer i förening, insikten om sanningen och önskan att leva i konsekvens med den, som ger det djupa innehållet åt det som Koranen betecknar som "dyrkan" – 'ibadah.

Alltså du ska fortsätta plugga, jobba, sporta, åka på utflykter, klä dig propert, ät ordentligt, du ska gifta dig, du ska ha kul, du ska be – Men i ditt huvud klingar det ständigt **"Jag lever för Honom, jag lever för att behaga Honom!"**

Du ska ständigt ha i åtanke:

"Jag jobbar för att bidra med stöd till ummahs återbyggnad, jag gör det för Allåhs skull.

Jag ska gifta mig för att föda en trogen tjänare till Honom och Islam.

Jag kommer alltså leva ett helt normalt liv men hela min själ är Din och jag lever för Din skull och jag lever ett helt vanligt liv där jag dyrkar Dig genom mitt levnadssätt därför att jag skapades för att endast dyrka Dig. Jag ska leva för Dig tills jag möter Dig".

Alltså huvudmålet med mitt liv är att dyrka Dig och nu kan jag fastställa de andra målen som ska leda mig till detta.

Jag ska bli nummer ett på ett ämne/yrke/område för ge nytta åt ummah just för att behaga och dyrka Dig."

Låt mig ännu en gång fråga dig:

1. Varför ska du ha barn?

Du svarar: Tjaa, för att alla andra har barn, det är roligt med barn...

Nej! Då har du inte förstått meningen med det hela, meningen med:

Jag har skapat de osynliga väsendena och människorna enbart för att de skall [känna Mig och] dyrka Mig.

Ditt svar bör vara "Jag vill ha barn för att uppfostra honom med islams härlighet, för att han ska bli en trogen tjänare till Allåh. Detta innebär i sin tur att varje sekunds omtänksamhet, varje sekunds undervisning, varje sekunds tålmod när barnet gråter, varje sekunds uppoffring med baktanken att han ska bli den framtida salah al-deen är just för Allåhs skull".

Detta är således ett indirekt sätt att dyrka Allåh och du erhåller därmed belöning för varje sekund du la ned på detta barn!

Till följd därav har du förstått och följt:

Jag har skapat de osynliga väsendena och människorna enbart för att de skall [känna Mig och] dyrka Mig.

Låt mig ännu en gång fråga dig:

2. Varför vill du bli miljonär?

Du svarar: Tjaa, för att ha kul...det är allt.

Nej! Då har du inte förstått meningen med det hela, meningen med:

Jag har skapat de osynliga väsendena och människorna enbart för att de skall [känna Mig och] dyrka Mig.

Ditt svar bör vara "Jag vill bli miljonär för att använda dessa pengar för Allåhs skull, med dessa pengar ska jag ge mina barn en god uppfostran och bra utbildning för att bli trogna tjänare till Allåh och ständigt dyrka Honom. Med dessa pengar ska jag få människor att tänka: "Åh muslim OCH miljonär, mycket intressant" och på så sätt får jag dem att tycka om Islam. Med dessa pengar ska jag starta många projekt för Din skull och för att anställa alla arbetslösa och behövande och samtidigt utöka mitt lands produktion för att vi ska bli nummer ett på världsmarknaden för att bygga upp vår ummah."

Detta är således ett indirekt sätt att dyrka Allåh och du erhåller därmed belöning för varje sekund du la ned på ett kontrakt, på varje öre!

Till följd därav har du förstått och följt:

Jag har skapat de osynliga väsendena och människorna enbart för att de skall [känna Mig och] dyrka Mig.

Låt mig ännu en gång fråga dig:

3. Varför vill du bli kursetta på ditt universitet?

Du svarar: Tjaa, för att bli läkare och visa dem vad bra jag är...

Nej! Då har du inte förstått meningen med det hela, meningen med:

Jag har skapat de osynliga väsendena och människorna enbart för att de skall [känna Mig och] dyrka Mig.

Ditt svar bör vara "Jag vill bli läkare för att ta till mig kunskapen och förmedla den till min ummah som kan dra till sig nytta av den. Detta för att behaga min Skapare."

Till följd därav har du förstått och följt:

Jag har skapat de osynliga väsendena och människorna enbart för att de skall [känna Mig och] dyrka Mig.

Kära Du, ditt liv i denna värld är kortvarig och snart ska du möta din Skapare igen – så vänligen ägna dessa 70-80 levnadsår till att dyrka och behaga Honom men ändå leva ett helt normalt liv.

Nu kan du väl fastställa ditt mål med livet, men tänk på att det finns 3 typer av mål, så se till att du väljer den rätta typen:

1) Låga och meningslösa mål; ditt mål är bara att lära känna den dära tjejen. Hennes mål är att se snygg ut för att alla killar ska dregla efter henne, för att bli populär på plugget.

2) Goda med det saknas ett fullständigt mål; Jag lever för att uppfostra mina barn enbart – ja det är kanon men målet kommer att snart vara fullbordat och därmed försvinna. Du är nu 60 år gammal, dina barn har gift sig och flyttat hemifrån. Var är ditt mål nu? Borta! Detta är förklaringen till varför många äldre drabbas av depression, de sitter sysslolösa, de hamnar på ålderdomshem. Samtidigt finner du äldre, 60 och 70 åringar som inte har en sekund ledigt! De är ständigt upptagna. Hur kommer detta sig? Han jobbar. Men varför? Hon har ett mål med livet!

Vad är lösningen till detta, hur ska målet bli fullständigt i detta fall? Utöka målet så att det är avsedd för Allåh enbart! Jag lever för att uppfostra mina barn för att de ska vara trogna muslimer och segra Islam. Ja, de kommer att sedan leva ett självständigt liv, men jag kommer ständigt vara nära dem just för att följa deras mål till att bli trogna muslimer och Islams segrare. Deras mål är ju en del av mitt mål!

Såg ni skillnaden mellan det förstnämnda och det sistnämnda? Visst utgjorde det en enorm skillnad?

3) Fullständiga och meningsfulla mål; Låt oss ta till oss av dessa personligheter:

* Omar bin abd al-aziz hade en otrolig ambition till att fullfölja och fullborda sina mål:

Han sade något mycket intressant: "Min själ hade en enorm ambition, först önskade jag mig djupt att få gifta mig med Fatima (khalifens dotter) och jag gifte mig med henne, därefter ville jag bli borgmästare och jag blev det. Sedan önskade jag att bli muslimernas khalif och jag blev det. Och nu då? Min själ har en ambition för något större: Den strävar efter Paradiset!"

Det blev en otrolig utveckling från att sträva efter låga och meningslösa mål till goda med ännu inte fullständiga mål till ett komplett och meningsfullt mål som blev Paradiset!

* Mohammad Al-Fateh som var bara 23 år gammal när han frigjorde Konstantinopel: Vid 15 års ålders brukade han ta sin häst och ville så gärna rida över havet som var gränsen till Konstantinopel. Vid 23 års ålders fullbordade han sin dröm!

* Imam al-bukhari var väldigt ung när han fick höra två kunniga ('ulama) samtala där de önskade att någon skulle samla ihop alla sahih hadith till en enda bok. Bukhari tänkte då "jag ska bli denne som samlar ihop alla sahih hadith till en enda bok!"

Subhan Allåh! Än idag återgår vill till imam al-bukhari böcker! Imam bukhari berättar hur han brukade vakna mer än 20 ggr om natten för att skriva ned en hadith hann kom på då!

Det är så meningsfulla personer lever, det är så en person – som har ett mål med sitt liv – lever!

Syster än en gång frågar jag dig: Varför skapades du? Vad är meningen med ditt liv? Vad är ditt mål med livet? Snälla syster, lev för ett meningsfullt mål! Skriv ned detta och lev efter det!

Broder än en gång frågar jag dig: Varför skapades du? Vad är meningen med ditt liv? Vad är ditt mål med livet? Snälla broder, lev för ett meningsfullt mål! Skriv ned detta och lev efter det!

Våra kunniga ('ulamaa) har sagt att **sju villkor** krävs för att du ska kunna fullfölja och fullborda ditt mål. Jag vill att alla bröder och systrar skriver ned dem:

1. Målet måste vara tydligt, rakt och meningsfullt så att du ser detaljerna framför dig.
2. Målet måste vara ambitiöst, stort och oändligt. Inget löjligt, litet och som är fullbordat inom ett år eller så. Målet måste vara bundet till Allâh. Du ska ha ständig åtanke att du gör det för Allâh (SWT).
3. Räds inte för de svårigheter du kommer att snubbla över för att fullborda målet. En poet påpekar detta mycket starkt: "Den som räds för bergen kommer ständigt leva i groparna!"
4. Ha en komplett och praktisk, tidsgiven plan. Tiden går...
5. Lägg ned all din energi på detta mål!
6. Optimism och förhoppning är mycket viktiga!
7. Ha Tålamod.

Med dessa sju villkor kommer du att kunna fullfölja och fullborda ditt mål!

Må Allâh (SWT) ge oss styrka och noor till att finna våra mål med livet så att vi kan dyrka den Allsmäktige, så att vi kan göra mycket för Islam, så att vi kan skapa en stark grund till vår ummah för att sedan kunna växa sig stark igen...ameen

* Koranverserna är tagna från Koranens budskap, i svensk tolkning av Mohammed Knut Bernström.

Ett tillägg från översättaren:

Kom ihåg att meningen med denna föreläsning är att väcka systemen och brodern som "irrar" runt och även väcka dom genom att ställa frågan:

"Vad har du gjort för Allâh? Vad har du för mål till dig själv och din ummah? Vad kan du bidra med till Islam?" **DESSA ÄR MYCKET VIKTIGA PUNKTER!**

Har man insett sitt mål då strävar man till hijrah och då har man insett vad man vill göra för Allâh och Islam!