

TILLIT FÖR ALLAH

Källa: Amro Khaled <http://www.amrkhaled.net/>

Översättning till svenska: Syster Soona

Redigering: Syster Faiza

- ❖ Ha alltid sann tillit för Allah (subhanahou wa ta'alaa) oavsett situationen i al-ummah. Ha tillit oavsett resultat under kriget eller efter kriget. Låt inte tillitet försvagas när det går dåligt, nej det är då den ska vara som allra starkast!
- ❖ En av de normer som bygger upp en meningsfull tro är bl.a. de som alltid förlitar sig på Gud och åtnjuter en orubblig gudsförtröstan.

I Den Heliga Koranen kan vi läsa:

Och om Vi låter människan smaka något av Vår nåd och sedan tar det ifrån henne, misströstar hon och glömmer allt vad hon har [Oss] att tacka för.
(Surat Hûd: ayah 9)*

Och om Vi låter henne se bättre tider efter att ha fått pröva på motgångar, säger hon helt säkert:
"De onda dagarna är förbi" och glädjen gör henne övermodig och skrytsam
(Surat Hûd: ayah 10)*

Annorlunda är det med dem som tålmodigt håller ut [i motgången] och lever ett rättskaffens liv. För dem väntar syndernas förlåtelse och en riklig belöning.
(Surat Hûd: ayah 11)*

Vår värld är uppbyggd av mäktiga och universella regler upprätthållna av Allah, Den Allsmäktige. Allah (subhanahou wa ta'alaa) har makten till att ändra ordningen respektive oordningen i universum och det finns bevisat i den Heliga Koranen:

- ❖ Vem var det som befallde Profeten Noah att bygga arken? En ark mitt i öknen?

[Så fortgick det] till dess Vår befallning gavs, och vattenmassorna forsade fram över jorden och Vi sade [till Noa]: "Tag ombord på denna [ark] ett par av varje [djurslag, hane och hona], samt din familj, utom den som redan är dömd, och de [övriga] troende." De som delade hans tro var nämligen bara fåtal.
(Surat Hûd: ayah 40)*

- ❖ Vem befallde elden att svalna för Profeten Ibrahim?

[Då] befallde Vi elden: "Bli svalka och trygghet för Abraham!"
(Surat al-anbiya: ayah 69)*

- ❖ På vilket sätt välsignades Profeten Moses och Moses folk med vatten? Genom regn?

Och [minns] att Moses bad om vatten för sitt folk och Vi sade: "Slå med din stav på klippan!" – och då välldes tolv källor fram ur den, så att var och en visste var han

skulle dricka. [Och Moses sade:] "Ät och drick av det som Gud har gett er för ert uppehälle, men sprid inte sedefördärv och annat ont på jorden" (Surat al-baqarah: ayah 60)*

- ❖ Vem är det alltså som håller i universum och kan ändra på dess regler när Han så önskar? Allah, den Allsmäktige! Så ha alltid sann tillit till din Skapare.

Det var Profeten Mohammads (salla Allahu aleyhi wa sallam) tillit för Allah, som gav honom styrkan att säga till Abu Bakr i grottan: "Var inte rädd – Gud är med oss!"

Ger ni inte [Sändebudet] ert stöd, [skall] Gud hjälpa honom [så som skedde] när förnekarna jagade bort honom. [Han var] den andre av de två [som tog skydd] i en grotta och han sade till sin följeslagare: "Var inte rädd – Gud är med oss!" Och Gud lät ett djupt lugn falla över honom och styrkte honom med en för er osynlig härskara och gjorde förnekarnas ord kraftlöst – Guds ord har all kraft, all styrka. Gud är allsmäktig, vis. (Surat al-tawbah: ayah 40)*

Al-nasr – segern, kommer inte förrän hela vår ummah har en stark och ren tillit för Allah. Glöm sedan resten!

Kom ihåg att Islam har förmedlats genom våra fiender. Ett mycket bra exempel på detta är judarna som bodde i Madinah; P.g.a. deras förmedlan om att en Profet skulle komma så var ju madinah-borna välförberedda på denna gudomliga nyhet och som bidrog till att madinah-borna inte tvekade en sekund på Allahs sändebud!

I slutet av föreläsningen poängterade Amro Khaled 3 saker, som han önskade att vi gjorde:

- ❖ Låt barnen skicka vykort, per e-post eller vanlig post, till ambassader runt om världen med texten: Stoppa våldet!
- ❖ Ge sadaqaat! Ha tillit för Allah att den sadaqa du ger kan bidra till ett irakiskt barns tillfrisknande.

I samband med detta återgav han en mycket fantastisk, sann berättelse om en egyptisk man vars son var döende. Sonen låg alltså på ett sjukhus och inväntade döden. En dag gick mannen ut på gatan och fann en gammal kvinna, med helt utslitna kläder leta efter mat i soptunnor. Mannen frågade henne varför hon gjorde så och kvinnan svarade att hon sökte efter mat till sina barn. Mannen tog då med sig kvinnan till de affärer han brukar handla i och bad samtliga försäljare ge kvinnan vad hon önskade sig och hon fick hämta vad hon ville, vilken dag hon behagade på mannen bekostnad. Alltså en indirekt sadaqa från denne man vars son låg döende på sjukhuset. Men sedan inträffade något oerhört uppseendeväckande. Sonen blev friskare för varje dag som gick och t.o.m. läkarna förbluffades av den himmelska tillfrisknandet och sa att denne pojke verkar inte alls vara samme pojke som du kom in med till akuten en gång i tiden! Sonen tillfrisknades alltså av faderns generösa sadaqa! Tänk på det!

- ❖ Fasta och gör mycket duaa. Gör en lång duaa för dina bröder och systrar i Irak och Palestina innan du går o lägger dig!

* Koranverserna är tagna från Koranens budskap, i svensk tolkning av Mohammed Knut Bernström.