

TIDEN ÄR LIVET

Källa: Amro Khaled <http://www.amrkhaled.net/>
Översättning till svenska: Syster Soona
Redigering: Syster Faiza

Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahim

Rubriken på dagens föreläsning gav mig och kommer insha'Allah ger er likaså, en enorm tankeställare: **TIDEN ÄR LIVET**

- Vad var det som gjorde att Usama bin Zayd förmådde leda en hel armé när han var 16 år?
- Vad var det som gjorde att Mohammad al-Fateh mäktade leda muslimerna in till Konstantinopel när han var bara 23 år gammal?
- Vad var det som gjorde att Salah al-deen under bara 20 år hann ändra hela nationens tillstånd?
- Vad var det som fick Profeten Mohammad (salla Allahu aleyhi wa sallam) insistera på att begrava Dhul Jawshn ad-Dababey, en sahabi som blev muslim vid 16 års ålder och dog när han var 23 år gammal, med egna händer och sedan säga: "Allah jag bevittnar Dig att jag är nöjd över Dhul Jawshn ad-Dababey så ya Allah bli nöjd med honom, Allah jag bevittnar dig att han har offrat"

[Hadith]

- Vad var det som gjorde att dessa människor kunde göra så mycket under så kort tid?
- Hur hann dem med så mycket på den lilla tid dem hade?

Du får inte paradiset eller helvetet innan du blir frågad om fyra saker: "Om ditt liv och vad du gjorde med den, om din ungdom och hur du spenderade den, om dina pengar vart du fick dem ifrån och vad du spenderade dem i, och om din kunskap och vad du gjorde med denna kunskap."

[hadith]

Du kommer att bli tillfrågad om din ungdom efter ditt liv. Men att bli tillfrågad om livet och därefter ungdomen, det är ju nästan samma sak?! Ungdomen är väldigt viktigt så Allah (subhaanahou wa ta'ala) frågar dig speciellt vad du gjorde under den tiden. Därpå bli du tillfrågad om dina andetag; man "letar" bland dina andetag som kommer att vara upplagda som kassavalv, men man hittar inget där. Du slösade dina andetag i onödiga tomma saker. Tomma saker på Domedagen är en katastrof för dig. Lyckan är närmre för den som finner sina böner, allmosor o.s.v. i kassavalvet!

Jag hörde Amro Khaleds gyllene ord växa: Vi hör ofta att tid är guld, men det stämmer inte för att guld kommer och går. Tiden är livet, rättare sagt!

Hassan al-Basri säger: Det går inte en dag där solen går upp förutom att en ängel ropar, Ya Ibna Adam [Adams söner, Adams avkomma], detta är en ny dag och den är vittne över dina handlingar, så ta väl hand om den, för att denna dag kommer aldrig att återvända tillbaka tills Domedagen.

"Vårt enda kapital i detta liv är faktiskt våra andetag."

Föreställ dig följande; Du erhåller ett kapital på en miljon kronor. Dessa är alltså ditt enda kapital i livet, sedan tar du dessa pengar och slänger dem i havet! Kan vi jämföra detta med den som slösar sin tid här på denna jord? ... det är precis så han gör då!

"Tiden är det mest värdelösa och billigaste för de okunniga, och det mest värdefulla och dyrbara för dem med förstånd".

- Hur utnyttjas egentligen våra tider?
- Vad gör vi nuförtiden?
- Vill du veta huruvida Allah (Subhaanahou Wa Ta'ala) är nöjd med dig och tycker om dig? Se då på din tid; Att du har fullt upp (fullt upp här menas att: din tid är sysselsatt för Islam) är ett tecken på Allahs kärlek till dig! Har du inget att göra? Dina dagar är evigt långtråkiga? Du är helt enkelt sysslolös? Tro mig, då är Allahs, Den Allsmäktiges vrede över dig och är inte alls nöjd med vad du gör!

Praktexempel på detta är kvinnan som försökte förföra Profeten Josef ('aleyhi assalaam):

OCH STADENS kvinnor [skvallrade om detta och] sade: "Hustrun till denne högt uppsatte man vill förföra sin unge slav; hon brinner av kärlek till honom och har helt förlorat förståndet!"

(Surat Yusuf, ayah 30)*

Och när hon fick veta vad deras elaka tungor sladdrade skickade hon bud till dem [med inbjudan] till en festmåltid som hon lät laga till åt dem. Hon gav var och en av dem en kniv [och till Josef] sade hon: "Kom ut [och visa dig] för dem!" Och när kvinnorna fick se honom häpnade de över hans [skönhet]; och [deras förvirring var så stor att] deras knivar slant och de skar sig i händerna. Och de utbrast: "Måtte Gud förlåta oss! Detta är ingen vanlig dödlig man - han kan inte vara annat än en ängel [från ovan]!"

(Surat Yusuf, ayah 31)*

I den första ayah kan vi läsa att p.g.a. kvinnornas sysslolöshet hade de tid för baktaleri och skvaller. I den andra kännetecknas kvinnans beteende på en tydlig, inskränkt sysselsättning! Tänk all denna förberedelse inför måltiden, var de ska sitta/hur de ska sitta, att varje kvinna skulle hålla i en kniv vid Profeten Josefs entré... o.s.v.

Tänk på att synden tar sats vid den minsta faraagh - sysslolöshet!

Vi suckar och snäser åt kvinnans fåniga beteende, men innan vi dömer henne så bör vi döma oss själva först:

- Låt oss vara ärliga, hur ser vår ummah egentligen ut idag?
- Hur aktiva är våra ungdomar? Vi ser:

- ✓ Tjejer och killar fika dagarna långa på caféer.
- ✓ Tjejer som slösar dyrbara timmar framför spegeln för att lägga s.k. perfekt smink.
- ✓ Kvinnor som ödslar sin tid på gallerier för onödiga shoppingrundor.
- ✓ Kvinnor som sitter hela dagen i telefon för just baktaleri och skvaller.
- ✓ Du som latar dig framför TV: n hela dagen.
- ✓ Ni som slösar bort dagen med nargila o kortspel.
- ✓ Tjejen och killen som chattar med varandra mitt på natten.
- ✓ Den anställde som jobbar bara 15 minuter av de egentliga 8 timmar.

Du som anser att du försöker fördriva tiden, bör veta att du i realiteten begår ett långsamt självmord! Att du i verkligheten sakta men successivt stryper den ummah som Profeten Mohammad (salla Allâhu aleyhi wa sallam) en gång har byggt upp!

En del av nationen rör sig med ett halvt hjärta, en annan del med en lunga, varför? För att 80 procent, och om inte mer, av nationen sover, slösar sin tid. Vissa behöver en timma eller

två för att bara vakna på morgonen. Onödig och rastlöst tv-tittande, sysslolöst och håglöst sitter du och tittar på väggen, äter frukost sakta o.s.v.

Du kommer att bli tillfrågad på Domedagen varför du ströp denna nation. Du kanske svarar: "Ya Allah, jag ströp mig själv bara, fråga bara om mig."

NEJ, din sysslolöshet och likgiltighet resulterade till en ummahs förlust. Detta för att du är en del av ummah, din tid är en del av ummahs tid.

En berättelse om en lärde man förvånade mig väldigt mycket; När denne lärde man promenerade så brukade han läsa en bok. När han red så läste han likaså en bok. Denne lärde man läste alltid något. Han ville inte slösa bort sin dyrbara tid då han promenerade eller red.

I samband med detta vill jag vill att du tar en titt på västvärlden; Vad gör dem egentligen på morgonen i tunnelbanan på väg till deras arbeten eller skolor? Den ene läser en morgontidning, den andre en bok, den tredje en tidskrift eller något som har med hans skola eller arbete och göra. Detta är deras tid. Dem har insett hur viktig tiden är och att den måste utnyttjas maximalt. Men vi muslimer då? Tar vi vara på vår tid? Se på oss i bussen eller i bilen på väg till jobbet/plugget. Antingen sitter vi och bara glori ut i det tomma eller så sitter vi helt enkelt och lyssnar på meningslösa saker. o.s.v.

Varför?

Har du inte hört hadithen: "Den som säger Subhanallah wa bi hamdihi 100 gånger får sina synder förlåtna ändå om dem var som havets skum."

Fyll ditt kassavalv med meningsfulla andetag som ger dig nytta på Domedagen. Ibnul Qayyim säger en skrämmande sak: "Varje andetag som går ut i dunya [denna värld] i något annat än Allahs välbehag och Allahs dyrkan, kommer det andetaget gå ut på Domedagen som förtvivlan och ånger [Hasratan wa Nadamah]!"

- Hur har du egentligen tänkt dig att vår ummah ska segra?
- Hur ska vår ummah växa sig stark igen när våra ungdomar slösar sin tid på restauranger och caféer? För vissa ungdomar utgör bilar deras liv; hur bilen ska vara ombyggd och hur fälgarna ska sitta. Detta är hans liv. Vissa sitter och glori på nätet utan att göra något som helst nytta. Bara sura som det heter. Sitter och chattar med en tjej, vilket är haram och leder till större haram. Andra gör inte sitt jobb rätt. På detta sätt tvinar vår nation till sitt sista andetag.

Det som händer idag i Irak och det som har pågått i Palestina i 70 år är p.g.a. just vår ummahs vårdslöshet och likgiltighet. Din tro om att det är bara ditt liv du försummar är faktiskt undergången för en hel ummah!

TIDEN ÄR VÄRDEFULL SÅ SE TILL ATT FÖRVALTA DIN TID PÅ RÄTT SÄTT!

För att Allah (SWT) skall visa oss hur viktig tiden är så är Islams alla former av dyrkan bundna till tiden:

1. Dem fem bönerna, som du måste uträtta under speciella tider.
2. Ramadan som infaller under en viss tid, du måste bryta fastan och börja fasta vid speciella tider.
3. Hajj [Pilgrimsfärden] som är bunden till tider. Exempel på detta är dagen av 'Arafah, då alla vill hinna med att nå 'Arafah under en viss dag.

Det sägs att det viktigaste som var för denna nation, under dess gyllene tider, var klockan. När Bagdad var kalifatets huvudstad så var klockan det viktigaste där. Varför, för att riktiga muslimer måste följa tiden. Hela deras liv styrdes av klockan. Pinsamt visst, muslimer måste ha klocka, för att vår dyrkan har med tiden att göra. Tiden är det som leder vår dyrkan.

Visste du att tiden är egentligen det som avgör huruvida du ska till helvetet eller inte på Domedagen? I vissa koranverser kan man läsa i Den Heliga Koranen att kuffar [förnekarna] tjatar och säger: "Ya Allah låt oss återvända igen och ta igen det dåliga vi har gjort o.s.v." Sedan svarar Allah: "Har vi inte gett er TID och ett liv?" Förnekarna kommer att svara: "Ja vi fick tid", då svarar Allah tabaraka Wa Ta'ala: "Smaka då på straffet, dem orättvisa har sannerligen ingen som kan hjälpa dem."

Allah kallade dem för orättvisa, varför? Du var orättvis mot dig själv, när du satt och spenderade onödiga timmar framför TV-skärmen, när du satt på chatten i timmar, när du helt enkelt slösade din tid.

Tiden, tiden är något man ångrar sig över om man försummar den. Man säger, "Jag önskar att jag bad, jag önskar att jag hade slöja, jag önskar och önskar.". Bevis på detta är att på Domedagen kommer förnekarna att säga: "Det var endast en eller två timmar vi levde." Man ångrar sig då över sin tid.

Amro Khaled berättar vidare hur han en gång på väg in till en Moské inte kunde hålla tillbaka tårarna vid synen av en gammal man som grät när han var på väg in till moskén. A Khaled frågade då honom varför den gamle mannen grät och han svarade: "Jag gråter över mitt försummade liv, jag har nämligen alldeles nyligen börjat be..."

Varför gör vi allt med lättja? Varför tillåta icke-muslimer ta till vara på det du påbörjat för att sedan utveckla det till sin fördel? GÖR NÅGOT ÅT DIN UMMAH! ÅSTADKOM MED NÅGOT STORT FÖR ISLAM!

Amro Khaled gav här en parantes hur han gladdes åt ungdomar som startat islamiska sajter, ungdomar i England vilka hade översatt varje föreläsning till Amro Khaled till engelska, tjejer som i någon högskola gör salaah al-gha'ib [bön över de avlidna på avstånd] varje dag!

Vakna och upplev det värdefulla i varje andetag, i varje sekund!

Låt oss läsa surat ash-shams tillsammans. Jag vill belysa dessa två ayaht: Helt visst skall det gå den väl i händer som [i detta liv] strävar efter att rena [sin själ], men den som begraver den [i synd och mörker] skall gå mot fördärvet.

(surat ash-shams, ayah 9-10)*

Vissa människor lever länge men är i själva verket värdelösa. Inget som historien återberättar om. De är helt enkelt utan värde, de åstadkom inget nyttigt här i livet. Samtidigt finns det människor som lever ett kort liv men sätter djupa spår i historien, där historien sedan talar om dem i tusentals år, kanske miljontals. Nationer tar efter deras exempel;

- Al-nawawi [som skrev den välkända Riyadh-us-saliheen plus 500 andra böcker. Han skrev dessa i tre nivåer; en för nybörjare (40 nawawi), en för den mer erfarne (Riyadhs Saliheen), och en för dem med stor erfarenhet (Sharh Muslim). Han började skriva när han var 25 år gammal och dog när han var 40. Al-nawawi skrev 500 böcker under 15 år och samtliga av hans böcker finns än idag.]

Al-nawawi levde inte länge, ändock hann han åstadkomma mycket för Islam. Hans tid var bara avsatt för Islam; Dagarna var så späckade att Al-nawawi inte hann gifta sig! Det berättas om hans enorma skrivande som pågick dag in och dag ut, att han inte hade tid för att äta när hans mor kom med maten. Modern gjorde då så att hon matade honom, men utan att Al-nawawi själv la märke till detta! Efter morgonbönen, när gryningen började visa sig frågade Al-nawawi efter sin måltid och modern svarade att hon hade matat honom. Al-nawawi var så sysselsatt att han aldrig la märke till att modern hade matat honom!

- Ibnul Jawzi som skrev 2000 böcker! Man kom fram till att han skrev 9 böcker varje dag.
- Ibn Ragab har skrivit 1000 böcker.
- En man vid namnet Muhasabi sade: "Om jag kunde så skulle jag köpa tiden (tiden från de sysslolösa), för att hinna göra mer för Islam!"

- Sa'ad Ibn Mu'ath reverterade till Islam när han var 30 år gammal och dog vid 37 års ålder. Under 7 år åstadkom han mycket för Islam. När han (istosh-hid) = blev martyrs så sade Profeten Mohammad (salla Allahu aleyhi wa sallam):

"Maata Sa'ad, ihtazza 'Arsh ar-rahman" (på arabiska)

= "Sa'ad dog och Den Barmhärtiges tron skälvde" [p.g.a. martyren Sa'ad] Det berättas vidare att 70 000 änglar närvarade vid Sa'ads begravning!

Subhan Allah.

- Den noble Omar bin Al-khattab har sagt:

"Hur ska jag hinna sova"? Ack, nej jag har inte tid för sömn för då skulle jag försumma min Skapare på natten och på dagen skulle jag försumma mitt folk."

Alla dessa ovannämnda mäktiga män plus många, många fler byggde upp vår ummah i 1300 år! Jämför dessa år med våra 100 år där vår ummah har slösat sin tid med tomt mobilsnack, TV-tittande, shopping, fotbollsmatcher, skvaller etc.

TA VARA PÅ DIN TID; Låt oss se på våra liv och räkna ut det lilla vi lever:

Vi antar att du lever 70 år. Ett dygn består av 24 timmar; du sover 8 timmar, ytterligare 8 timmar avsedda för de dagliga händelserna [skola, jobb, mat o.s.v.] och sedan återstår 8 timmar. Alltså en tredjedel av ditt liv är vad du har kvar. Alltså två tredjedelar av dagen utnyttjas ofrivilligt och endast resten kan vi bruka till fördel för våra liv. Tänk nu på hur du egentligen utnyttjar dessa återstående timmar! Vissa kanske anser mig gå till överdrift men om vi ser på nationen i sin helhet så är det ingen överdrift utan sanning baserat på konkreta fakta.

Vad förväntar du dig egentligen av denna sorts ummah? Det är dags att vi rör på oss! Tävla med tiden! Allah (SWT) säger i Den Heliga Koranen:

Och tävla med varandra om er Herres förlåtelse och ett paradys, lika vidsträckt som himlarna och jorden, som står berett att ta emot de gudfruktiga,
(surat Al-'Imran, ayah 133)*

Och Vi bönhörde honom och skänkte honom [sonen] Johannes - Vi gjorde nämligen hans hustru fruktsam - De tävlade om att göra gott och anropade Oss med hopp och fruktan och visade stor ödmjukhet och undergivenhet.

(surat Al-Anbiya, ayah 90)*

dessa är det som tävlar om att göra det goda och som i denna [tävlan] kommer först i mål.

(surat Al-Mu'minun, ayah 61)*

Sälj inte ditt liv billigt, ditt liv är värdefullt! Du blir inte en sann man förrän dina andetag och din tid är värdefullare än din plånbok!

* Koranverserna är tagna från Koranens budskap, i svensk tolkning av Mohammed Knut Bernström.